

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

DE DRIEBOND

BISMARCK was trots op de Driebond of Drievoudige Alliantie die hij tot stand had gebracht.

Hij meende dat hij daarmee een nieuwe « Heilige Alliantie » in het leven had geroepen. « De bond is een ordesysteem tegen de sociale republiek en een bolwerk van de algemene vrede ». Dit beweerde en geloofde hij ten minste. Zijn bolwerk van de vrede zou echter spoedig in duigen vallen.

BULGARIJE

DE Turkse regering had een heleboel narigheden. In de Balkan had zij reeds Servië, Griekenland en de Roemeense provincies verloren. De oproer die heimelijk werd aangewakkerd door de tsaar, laaide in Bulgarije opnieuw hoog op in april 1876. Sultan Abdoel Aziz zond een leger van Bachtjaren naar Bulgarije. Zij verbrandden er 79 dorpen, en vermoorden er twintig duizend mensen. Deze gruwelen brachten beroering teweeg in Montenegro, Hercegovina en in Sarajevo. De Serviërs snelden hun rasgenoten te hulp, maar zij werden verslagen.

ABDOEL-HAMID

EINDE mei brak er een opstand los die Abdoel Aziz tot troonsafstand dwong. Hij pleegde zelfmoord. Zijn neef en opvolger Moerad V werd krankzinnig en daarom vervangen door zijn broer Abdoel-Hamid. Tijdens bloedige onlusten in Armenië verwierf Abdoel-Hamid de bijnaam van Rode Sultan. Abdoel-Hamid deed alsof hij een grondwet aanvaardde en hoopte aldus een interventie van Rusland te kunnen verhinderen.

DE RUSSISCH-TURKSE OORLOG

IN april 1877 moeide tsaar Alexander II zich toch met Turkije, zonder dat Engeland dit kon verhinderen. Osman Pasja, een flinke Turkse generaal, hield zes maanden tegen de Russen stand. Dan werd de vesting van Plewna ingenomen en in februari 1878 stonden de Russen voor de poorten van Konstantinopel. Zij dicteerden de sultan het verdrag van San Stefano, waarbij Europees Turkije in tweeën werd verdeeld.



HET CONGRES VAN BERLIJN

TURKIJE was in twee gesplitst en dit betekende dat Bulgarije zich uitstrekte tot aan de Egeïsche Zee. Gans Europa huilde! Bismarck trommelde het Congres van Berlijn bij elkaar en verbrak het verdrag van San Stefano. Macedonië bleef Turks. Bulgarije — zeer klein geworden — en een klein oostelijk Roemenië scheurden zich van het Ottomaanse rijk af. Oostenrijk bezette Bosnië-Hercegovina, Engeland behield Cyprus. De tsaar had er genoeg van en gaf het Verbond van de Drie Keizers (of Driebond) op.

EEN NIEUWE DRIEBOND

OM de nederlaag goed te maken sloot Bismarck in 1879 een verdrag met Oostenrijk. In 1881 ondertekende de beï van Tunis in zijn paleis te Bardo een verdrag waardoor Tunesië onder Frans protectoraat kwam te staan. Crispi, eerste minister van koning Humberto I van Italië was een voorstander van een verdrag met Duitsland en hij was een verwoede tegenstander van Frankrijk. Bismarck zei hem, dat de weg naar Berlijn over Wenen liep. In 1882 werd het verdrag ondertekend. Een nieuwe Driebond was geboren.

(Wordt voortgezet.)